



Yoga en wijsbegeerte

Grote denkers in Oost en West

In de cursus Yoga en wijsbegeerte komen verschillende grote filosofen uit India en uit de westerse wereld aan bod. Wat hebben zij bijgedragen aan de filosofie en de spiritualiteit in hun tijd en in onze tijd? Wat kunnen wij ook nu nog van hun denkbeelden leren?

De Saswitha Opleiding nodigt één zondag per maand een gastspreker uit die vanuit zijn vakgebied een lezing geeft over een wijsgerig onderwerp in relatie tot yoga en de yogafilosofie (docenten en hoogleraren Indologie, religiewetenschappen, kunstgeschiedenis, westerse en oosterse filosofie). Elke lesdag begint met yoga en meditatie door onze eigen docenten, geïnspireerd op het onderwerp van de dag, waardoor je de kennis niet alleen mentaal maar ook op een dieper gevoelsniveau kunt ervaren.

Data

1 nov	2020	De kracht van de waarheid: Mahatma Gandhi – <i>prof. dr. Paul van der Velde</i>
29 nov	2020	Krishnamurti, onafhankelijk denker – <i>drs. Theo van Leeuwen</i>
17 jan	2021	Nietzsche en Zen – <i>prof. dr. André van der Braak</i>
14 feb	2021	Meister Eckhart op het kruispunt van Oost en West – <i>dr. Bruno Nagel</i>
14 mrt	2021	Boeddha, verborgen denker achter de Bhagavad Gīta? – <i>prof. dr. em. Winand Callewaert</i>
18 apr	2021	Schopenhauer en het Oriëntalisme – <i>drs. Arjan Sterken</i>

Dag en tijd	zondag van 11.00-16.00 uur
Adres	Prof. Bronkhorstlaan 10-54, Bilthoven
Kosten	€ 85,- per lesdag

Meer info en aanmelden:

<https://www.yoga-saswitha.nl/opleiding-tot-yogadocent/cursussen/yoga-en-wijsbegeerte-2/>



Saswitha Opleiding
voor Yoga en Wijsbegeerte

www.yoga-saswitha.nl