

Speech/dankwoord van Anneke Verweijen t.g.v. het afscheid van de Saswitha Opleiding

Dankbaar

Hier sta ik dan, voor het laatst. De Saswitha Opleiding gaat stoppen. Hoe kwam het eigenlijk zover?

Rond 1977 ben ik begonnen met yoga. Ik had erover gehoord en was benieuwd. Het deed me goed en na een paar jaar wilde ik mijn ervaring verdiepen, meer over de achtergronden leren en ben ik de opleiding gaan doen. Eerst nog bij de Saswitha Stichting, toen nog in Rotterdam. Saswitha was nog aan de opleiding verbonden. Hij gaf regelmatig theorieles. De andere lessen werden gegeven door Jos Plenckers en Hubert van der Dijs. Ik kon toen in de verste verte niet vermoeden of me zelfs voorstellen dat ik later leraar op deze opleiding zou worden en weer later hier directeur. De opleiding duurde destijds 2 jaar. En wat erna? Het voelde allemaal net begonnen.

Ik begon met lesgeven, nu ruim 40 jaar geleden, volgde bijscholingen bij Jos Plenckers, ben voor de tweede keer de opleiding gaan doen, toen geheel door hem overgenomen en leerde ondertussen Diana kennen. Een vriendschap ontstond. Zonder dat we erover spraken liepen veel dingen in onze levens hetzelfde. We trouwden vlak na elkaar en kinderen werden in dezelfde jaren geboren.

In 1990 belde Jos, hij dacht na over opvolging en vroeg of het iets voor mij zou zijn. Mij raakte zijn vertrouwen. Kon dit thuis en wilde ik dit? Het voelde als een enorme kans om te leren. De bekende uitspraak: 'alles wat je je eigen wilt maken, zorg dat je er leraar in wordt' werd op mij van toepassing.

Jarenlang hebben we naast Jos gezeten als we ruimte hadden dit te doen, als leraar en gezelschap. Voor velen een bekend verhaal.

Het lesgeven en lessen overnemen van Jos heeft ook geleid tot ons directeurschap. Wij hadden de ambitie niet. Anderen voelden zich wel geroepen, maar niemand zette door. Diana kwam met het voorstel om het samen te doen. Zo is het gegaan, nu precies 25 jaar.

Langzaam komt de tijd om terug te kijken. Ik zit er nog zó in dat het lastig is om nu al te doen en hier écht iets over te zeggen.

Dankbaarheid overheerst. Dankbaar voor de vraag van Jos destijds en zijn vertrouwen. Dankbaar voor alles wat ik heb geleerd en ervaren. Dankbaar voor alle uitdagingen, soms lastig ook.

Dankbaar voor de vriendschap en het samenwerken met Diana. We zijn heel verschillend maar toch samen 1. We hebben trouw aan het gedachtegoed dat Jos heeft neergelegd de opleiding op onze eigen manier vormgeven. We hebben veel gedacht, gepraat, gespard, uitgezocht, gedeeld en ook gelachen. Veel avonturen beleefd. Altijd leverde het iets op.

Dankbaar voor de stimulans, het luisteren, meedenken en de steun van Leo met wie ik heel lang samen was. Onze kinderen: Matthijs, Rosanne en Luc. Dankbaar voor de ruimte en steun van jullie om dit te kunnen doen. De kinderen die me hielpen als het weer eens lastig was met de computer. Jullie hulp ook bij diploma-uitreikingen en jubilea. Heel bijzonder was

het voor me om dit samen te doen en mee te maken. Ook Tessa en Victor, die dit heel veel jaren hebben gedaan, ook jullie heel veel dank.

Dankbaar voor de ruimte en steun van Peter mijn huidige partner, die hielp waar hij ruimte zag om dat te doen in deze afgelopen drukke tijd.

Dankbaar voor vriendschap van vriendinnen, ook als je elkaar minder ziet.

Dankbaar voor de samenwerking met alle collega's in de ruimste zin. Of het ging om de administratie, schoonhouden van het pand, het oplossen van computerproblemen, financieel- en bedrijfskundig advies, lessen, lezingen, workshops of bijscholingen, het beoordelen van examens, en meer... zonder jullie deskundigheid, betrokkenheid, prettige manier van samenwerken en inzet had dit nooit gekund. Met elkaar hebben we voor hetzelfde gestaan.

Dankbaar voor alle studenten die al deze afgelopen jaren de lessen hier hebben gevolgd en het persoonlijke contact. Voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben getoond. Zonder jullie hadden we dit werk niet kunnen doen en had deze mooie, waardevolle opleiding niet kunnen bestaan.

Jullie liefde voor yoga, nieuwsgierigheid naar de achtergronden, het echt willen leren. Jullie vragen over wat je tegenkomt door je beoefening, wat je bezighoudt en vooral ook hoe met dit alles om te gaan, jullie vragen en de gesprekken prikkelden me en verdiepten m'n inzicht. Het was bijzonder om les te geven aan jullie die houden van yoga en zo geïnteresseerd zijn. Het was de liefde voor yoga die ons met elkaar verbond.

Dankbaar. Dank jullie allemaal!

Bilthoven, 28 januari 2024